



Persbericht, 17 september 2012

Noord-Limburg populair als regio voor bezinning en onthaasting

*Met de campagne **Bezin in Limburg** vestigt Noord-Limburg de aandacht op de combinatie van 'rust en inspiratie'. Deze streek met zijn vele kerken, kloosters en kapellen leent zich bij uitstek voor een bezinningstrip. Voor de een betekent dat de alledaagse beslommeringen even achter je laten en 'de accu opladen' in een ontspannen omgeving, de ander komt voor een spirituele of religieuze beleving naar Noord-Limburg.*



Inspirerende plekken

Het kloosterdorp **Steyl** met prachtige botanische wereldtuin en het beroemde **Missiehuus** is zo'n inspirerende, serene stilteplek. Een echte bedevaartsplek is het stadje **Tienray**, dat bekendstaat als **Klein-Lourdes**. Wandelend of fietsend ontdek je de natuurhistorische en culturele schatten van Noord-Limburg. Onthaasten gaat daarbij vanzelf; dwalend over eeuwenoude landgoederen, een kaarsje branden in een kapelletje langs de weg. Of laat je meevoeren in kathedralen vol verhalen, zoals de **Sint Petrus' Bandenkerk** in **Venray**.



Verrijkende locaties

Kom tot rust in een van de prachtige hotels, geniet van wellness of breng een weekend door bij een bed & breakfast in een rustige, landelijke omgeving. Bijzondere verblijfsaccommodaties dragen bij aan een verrijkende ervaring. Bijvoorbeeld in **Baarlo**, waar **Kasteel de Berckt** en voormalig klooster **Château De Raay**, met zijn kunstschaten, een sfeer creëren die uitnodigt tot bespiegeling en reflectie. En voor een weldadig geluksgevoel zorgt een bezoek aan **Thermaalbad Arcen**. Kijk voor alle bezinningslocaties en activiteiten op www.liefdevoorlimburg.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie en beeldmateriaal contact: Stichting Promotie Noord-Limburg (SPNL), Maud Vullings, tel: 077 473 48 48; e-mail: mvullings@promotienoordlimburg.nl.